

TENDENS AVONTURENVAKANTIE



**FRANSE ALPEN
5/09/2022 – 15/09/2022**

Inleiding

Van 5 t/m 15 september 2022 hebben we met elkaar een fantastisch avontuur beleefd in de Franse Alpen. Op en rondom camping L'Aventure in Presle hebben we veel gelachen en zijn er door iedereen grenzen verlegd.

Aan de hand van dit verslag kun je de vele mooie momenten herbeleven en waan je jezelf wellicht weer even in de Franse zon.

De geweldige en gezellige groep bestond uit: Mike, Danny, Jurre, David, Hester Jolanda en Tjeerd-Jan en als begeleiders gingen Sjan en Willem mee.

Het was een geweldig feest waar iedereen zijn of haar steentje aan bij heeft gedragen. Dank jullie wel en veel lees/kijk plezier.

Dag 1

Maandag 05 september 2022

Om klokslag 10.00u vertrekken vanuit Arnhem is niet gehaald, maar na een heerlijke bak koffie in de zon en een eerste kennismaking zijn we om 10.15u vol enthousiasme vertrokken voor de eerste reisdag richting de Alpen. Na wat kort oponthoud in Luik (ons eerste avontuur) hebben we heerlijk zitten lunchen op een speciaal bankje. Mike had namelijk al snel plaatsgenomen waarna we zagen dat de letter M met een pijl precies in zijn richting wees!



Na 467km arriveerde we bij ons hotel waar iedereen uiterst tevreden was met het zien van de kamers.

Na een korte rustpauze hebben we onze knorrende magen gevuld met een culinair hoogstandje bij een gerenommeerd kippen-restaurant, KFC.



Als toetje heeft iedereen een drankje en versnapering uitgekozen bij de Lidl waarna iedereen tevreden en moe naar zijn/haar hotelkamer ging voor een welverdiende nachtrust. Het begin was gemaakt!



Dag 2

Dinsdag 06 september 2022



Na een heerlijke nachtrust in het Enzo hotel ontwaakten alle gasten heerlijk uitgerust. De magen werden rijkelijk gevuld met een lekker ontbijt, klaar voor de tweede reisdag!

De sfeer in de bus was fantastisch en om de beurt mocht iedereen plaatsnemen op de voorbank tussen Sjan en Willem voor een gezellig kennismakingsgesprek. Dit leverde mooie oprechte gesprekken op waarbij we elkaar ook vaak in de maling namen!



Sjan werd al snel omgetoverd tot koningin van de Tol. Eerst duurde het avontuur aan de tolpoort 5 minuten, maar bij de laatste tolpoort stapte Sjan na 30 seconden al weer in!

Tijdens de lunch hebben we een heus avontuur beleefd in het toilet gebouw. We kwamen er achter dat het toilet was voorzien van een revolutionaire spiegel met weggewerkte knoppen voor de zeep, het water en de hete lucht.. Na een heerlijke lunch kwamen de hoge bergen van de Alpen snel in zicht. Iedereen keek zijn ogen uit!



Eenmaal aangekomen op de camping stemde de tenten en de sfeer iedereen tevreden. Mooie tenten, gezellig dicht bij elkaar, een plek om fakkie te stoken en een mooie sanitair gebouw. Na een korte break konden we aanschuiven bij een fantastisch 3 gangen diner klaargemaakt door gastheer Jesse. Na een toetje van chocolade-ijs met slagroom en nootjes waren de buikjes lekker gevuld! 's-Avond hebben we nog wat spelletjes gedaan en gezellig geklets waarna iedereen zijn of haar tentje opzocht.



Dag 3

Woensdag 07 september 2022

De eerste nacht in de buitenlucht van de Alpen heeft iedereen goed gedaan. Iedereen zat vrolijk aan het ontbijt. Echter toen we koppen gingen tellen misten we iemand. Al snel werd ons duidelijk dat Danny nog op één oor lag. Danny wakker maken was nog niet zo makkelijk. Tot we het geheim van de Smit achterhaalden, hij wil wakker gemaakt worden met het geluid van een koe. En warrempel, 1 minuut later zat ook hij aan de ontbijttafel. Als welkom kregen we van Jesse ieder een lekker croissantje.

Na een stevig ontbijt en zelf gesmeerd lunchpakket stond een stevige wandeling in de omgeving van de camping op het programma. Een prachtige wandeling met erg veel



avontuur kunnen we na afloop wel stellen. Na een kleine kilometer troffen op het plein voor het gemeentehuis een fontein met waterbak. Het duurde niet lang of

iedereen ging kopje onder in het kraakheldere maar ijskoude bergwegen van de fontein. De pret was groot!



De lunch hebben we genuttigd op de rotsen midden in een beek. Het was een waar avontuur en een uitdaging om daar te komen, maar daardoor smaakte de boterhammen des te lekkerder..

Na de lunch was het tijd voor gekkigheid. Met z'n alle sprongen we in het water, gleden we van stenen en wasten onze haren onder een ijskoude waterval. Hester liet regelmatig zien dat ze geen genoeg kreeg van de gekkigheid in het water en lag met een grote glimlach onder de waterval! Iedereen beschuldigde Willem ervan dat hij begon met het water/spetter gevecht, maar alleen hijzelf denkt daar anders over. Moe maar voldaan keerden we terug van de tocht van 5 kilometer.



Na een welverdiende siësta stond een heerlijke maaltijd op ons te wachten die er erg goed in ging. Het kampvuur met een lekker drankje maakte de dag compleet. Het was super gaaf!

Dag 4

Donderdag 08 september 2022

Om klokslag 09.45 uur moesten we bij de receptie klaar staan voor heel erg spannende activiteit. Sinds het moment dat de groep had gehoord wat we zouden gaan doen was de spanning voelbaar. We zouden



vandaag gaan canyoning. Super vet maar ook oh zo spannend. Gelukkig stonden we onder leiding van de ons wel bekende Jesse die al snel het vertrouwen van de groep had gewonnen. Een rit van 45 minuten door een prachtig landschap van de hooggebergten van de Alpen bracht ons aan de voet van de rivier. Het aantrekken van de wetsuits (voor sommige websites..) leverde hilarische momenten op. Uiteindelijk voelden we ons als worstenbroodjes door de strakke pakken in combinatie met de heerlijke warme zon.

Eenmaal begonnen aan de canyoning werd bij vele de spanning al snel minder. Een fantastisch avontuurlijke en spannende toch door een vallei met adembenemende uitzichten maakte deze reis echt heel speciaal.



Na wat korte obstakels om te oefenen stonden we al snel bovenaan een rots-glijbaan maar liefst 7 meter lang waar het water met een rotgang doorheen ging. Na wat oerkreten lag iedereen trots onderaan de glijbaan in het water.



Na wat prachtige spongen van de rotsen in het frisse water werd het tijd om verder te gaan. De volgende uitdaging liet niet lang op zich wachten. Een kortere glijbaan bracht ons naar de volgende spectaculaire te

gekke uitdaging. Een heuse afdaling waarbij een hoogte van 10 meter abseilend af moest worden gelegd. Iedereen waande zich een echte superheld hangend aan het touw! Vol trots keek iedereen vanuit het water nog eens naar hoge afdaling. We dit it, stelletje waaghalzen! De laatste te gekke hindernis was het zwemmen onder een rots door. Bij de meeste leverde dit wel knikkende knieën op maar uiteindelijk zijn we met z'n alle aan de overkant gekomen! Toppers. Iedereen heeft vandaag grenzen verlegd en dingen gedaan waarvan hij/zij dacht dat ze dit nooit zouden doen, maar een speciale vernoeming is wel op zijn plaats voor Jolanda. Alle angst heeft ze van zich af geschud en zich als ware avonturier door de canyon begeven. Met de nodige hulp Jesse, dat moet ook gezegd worden!

En hoe sluit je een topdag af. Juist, met friet en een lekker koud drankje! Op naar morgen ..



Dag 5

Vrijdag 09 september 2022

Beloofd is beloofd dus iedereen mocht vandaag, na alle inspanning van gisteren, uitslapen. De eerste kropen rond 09.30u uit hun tent om te gaan genieten van een slap bakkie koffie. Gelukkig was bak 2 sterker zodat uiteindelijk iedereen rond 11.00u tevreden kon genieten van een eitje en koffie of Yoghurt met slagroom..



Vandaag stond een rustigere dag op het programma. Lekker shoppen en zwemmen in Alleverd. Toen we eenmaal in het centrum van de stad stonden bleek dat alle winkels gesloten waren tot 15.30u. Gelukkig was iedereen flexibel en zijn we eerst gaan zwemmen. Een prachtig bergmeer met prachtig uitzicht en heerlijk water lag op ons te wachten. Een verfrissende duik op deze warme dag was dan ook voor de meeste snel een feit. Na een lekkere picknick bij het meer was het tijd om te gaan shoppen. Iedereen vond een leuke souvenir of iets lekkers waarna we moe maar voldaan op een gezellig



terras belandde waar we wat lekkers konden drinken.

Na wat gekkigheid in en rond de fontein en op het plein zijn we weer in de bus gestapt richting de camping.



Gedurende de dag hebben van Danny alle ins en outs over koeien geleerd. Zodoende dat we onderweg naar de camping op koeienjacht zijn gegaan en het en der nog wat foto's van koeien hebben gemaakt. Zoals iedere dag konden we om 19.00u weer lekker aanschuiven voor een heerlijk drie gangen diner op het terras.

Bij het kampvuur ontdekten we een verborgen talent van Mike die zich ontpopte tot koning van de marshmallows. Het was weer een avontuurlijke en gezellige dag.



Dag 6

Zaterdag 10 september 2022

Na een stevig ontbijt stond vandaag iedereen weer precies op tijd klaar om deel te gaan nemen aan een super toffe en uitdagende activiteit. Vandaar stond boogschieten en tokkelen op het programma. En uiteindelijk bleek dat in het bos nog meer avontuur op ons wachtte.

Bij het boogschieten volgde iedereen nauwlettend de veiligheidsinstructies van Jesse op. Daarna konden we onze kunsten gaan vertonen. Iedereen vond het een uitdaging om zo dicht mogelijk in de buurt van de roos te komen. "Aldoende leert men" was vandaag zeker op z'n plaats want al snel belandde meerdere pijlen in de gele roos!

We sloten het boogschieten af met een wedstrijdje. De begeleiding had kennelijk hun zinnen gezet op een overwinning wat ontaarde in een gelijkwaardige strijd. Het was zelfs zo spannend dat het schieten op ballonnen een winnaar aan moest wijzen. Willem kroonde zich tot koning



van de pijlen door alle drie de ballonnen te raken.

Hierna gingen we met z'n alle tokkelen waar we maar geen genoeg van kregen. Sommige durfden zelfs achteruit of zelfs zijwaarts te gaan hetgeen menig oerkreet opleverde. Na het tokkelen stonden we aan de start van een balanceerlijn op 4 meter hoogte. Voor de meeste was dit erg lastig maar Tjeerd-Jan liet zien dat hij sterk is en geen angsten kent.



Hij gaf het voorbeeld door als eerste naar de overkant te lopen waarna nog enkelen hem volgde. De laatste activiteit was het bierkrat-stapelen. Het record stond op 18 kranten en die uitdaging gingen we graag aan. Tjeerd-Jan verpletterde dit record bijna, maar na 13



kratten kon hij zijn evenwicht niet meer bewaren..

O.a. Danny en David bewezen dat je niet bang moet zijn om een schaafwond of blaar op te lopen tijdens de activiteiten vakantie!

Na de activiteit was het tijd voor ontspanning. Even lekker chillen, lunchen, een spelletje of gezellig kletsen, iedereen vermaakte zich op zijn eigen manier.

Na een bezoek aan de supermarkt en een dolle rit naar de camping schoven we maar al te graag aan voor wederom een heerlijk 3 gangen diner. Tijdens het eten kregen we te horen dat we morgen om 08.15u moeten vertrekken dus iedereen kroop vroeg onder de wol..

Dag 7

Zondag 11 september 2022

Poe poe poe, wat ging de wekker vanmorgen vroeg. Om 07.00u werden we gewekt, om 07.15u zaten we aan het ontbijt en om klokslag 08.15u vertrokken we naar Essa Onia Esprit rafting.



Om 09.30u kwamen we aan bij het raftcentrum. Het was een erg koude ochtend dus we kregen extra beschermende kleding voor de temperatuur. Toen iedereen was aangekleed en de

eerste instructies waren gegeven vertrokken we met busjes naar de opstapplaats. Eenmaal aan de kant van het water laaiden we de boten uit en al snel zaten we allemaal, verspreid over 2 boten klaar om de golven te trotseren. De ene boot bestuurd door een stoere kerel (alle dames kozen snel zijn boot), de andere door een mooie Franse dame (deze boot al zat snel vol mannen..). In het water hadden we weinig momenten van rust. De bevelen vlogen ons om de oren. "Voorwaarts", "Stop", "links achterwaarts en rechts voorwaarts", "stop"... en zo ging het maar door.



Na een paar hoge golven leerden we hoe we in en uit de boot moesten klimmen na een val en leerden we hoe we in de rivier moesten liggen bij een stroomversnelling. Iedereen vond het prachtig om te doen!



Onderweg zijn we nog gestopt om van een rots te springen en uiteindelijk hebben we na ongeveer 2 uur allemaal weer veilig de opstapplaats bereikt. Wat een super toffe ervaring was dit voor iedereen.

De lunch hebben we heerlijk genuttigd aan de rand van het water. Het duurde niet lang of de eerste vielen in slaap na de boterham.

Op de terugweg hebben we nog een lekker terrasje gepikt bij een prachtig bergmeer waar door onder andere David liet zien dat hij het heerlijk vindt om te zwemmen. Samen met Tjeerd-Jan, Hester, Mike en Willem heeft hij nog even lekker lopen ravotten in het water.

Bij thuiskomst hadden we maar weinig tijd om te chillen want de Franse maaltijd stond op ons te wachten. Heerlijk!

'S Avonds hebben we nog even gezellig gekletst bij het kampvuur om na een prachtige dag moe maar voldaan allemaal naar de tent te gaan..

Dag 8

Maandag 12 september 2022

Om 8 uur vanmorgen gingen de eerste ritsen open, en dat terwijl we hadden afgesproken dat we iedereen tot 11.00u uit mocht slapen.

Het ontbijt bestond vandaag uit stokbrood, croissantjes en... knakworsten. Heerlijk vonden de meeste het en rond 12.00u stond iedereen dan ook met een goed gevulde maag klaar bij de bus om naar de hooggebergten te gaan.



Via een slingerweg met prachtige uitzichten kwamen we aan bij de Super Collet op 1630 meter hoogte, de startplaats van prachtige wandeltochten naar diverse uitkijkpunten. We besloten een

tocht van 1,4 kilometer te gaan maken naar de Col de L'Occiput op 1880 meter hoogte. Het belooft dus een steile tocht te worden met 250 hoogtemeters.

Onderweg hebben we enkele keren gerust en vooral genoten van de vergezichten en de koeien onderweg.

Uiteindelijk kwamen we naar een dik uur aan op de top van





de berg waar we werden getrakteerd op een prachtig uitzicht op de Montblanc met haar gletsjers. Iedereen was trots en voldaan bij het zien deze reusachtige berg. De pijntjes van de klim waren dan ook snel vergeten en de lunch

zorgde ervoor dat we met genoeg energie aan de afdaling konden beginnen. Uiteindelijk was iedereen het er over eens dat Jurre een extra compliment verdiende voor zijn doorzettingsvermogen.

Wat heeft iedereen genoten van de uitzichten en wat was iedereen moe maar voldaan na deze tocht. Eenmaal terug op de camping heeft iedereen batterij opgeladen om fris en fruitig aan het diner te verschijnen. Bij het kampvuur hebben we heerlijk genoten van de Pizza's op de Italiaanse avond met kampvuur, sterke verhalen, een lekker drankje en muziek. Helaas was het al weer de laatste actieve dag maar we hebben er met z'n alle van genoten.



Dag 9

Dinsdag 13 september 2022

Het laatste ontbijt op de camping. Iedereen vond dit wellicht jammer maar de sfeer was prima en we hebben nog lekker gelachen met elkaar. Na het ontbijt was het tijd om de koffer te pakken, de tenten op te ruimen en de bus in de ruimen. Kennelijk had iedereen nogal wat souvenirs ingekocht want het was passen en meten, maar uiteindelijk konden beide deuren dicht.



Jesse kwam nog even gezellig afscheid nemen en vertelde dat hij erg had genoten van onze aanwezigheid.



Eenmaal onderweg hebben we nog even genoten van de prachtige Alpen om ons heen waar we zo van hebben genoten. Daarna vielen de meesten al snel in slaap of luisterden stilletjes naar muziek.

Rond 13.00u zijn we gestopt voor de lunch en hebben we onszelf getrakteerd op een heerlijke bak koffie van de Starbucks. Dit gaf iedereen weer even wat energie maar eenmaal onderweg richting Nancy werd het al weer snel stil in de bus.

Met het Enzo hotel in zicht kwam er weer wat leven in de bus en nadat iedereen weer tevreden een kamer had bemachtigd werd koers gezet naar een heerlijk steakhouse. Friet, kipnuggets, een mix-grill, kipburgers, spare-ribs en wat “kleine” pilsjes maakte van dit diner een waardig afscheidsdiner van een prachtige onvergetelijke vakantie. Wat hebben we genoten met z'n alle!



Dag 10

Woensdag 14 september 2022

De laatste dag alweer van dit fantastische avontuur. Na een goede nachtrust in het hotel en een stevig ontbijt hebben we de bus voor de laatste keer gestart. Op naar Arnhem. De sfeer zat er al snel weer lekker in en na een break voor de lunch galmden de muziek hard uit de speakers bij het passeren van de Nederlandse grens. Eenmaal in Arnhem aangekomen hebben we de bus nog volgetankt en een lekkere taart gehaald zodat we deze vakantie feestelijk af konden sluiten.

Eenmaal terug bij Tendens was iedereen maar wat blij om hun geliefden weer in de armen te kunnen sluiten. En zo kwam er een einde aan deze fantastische, stoere, uitdagende, gezellige en geweldige vakantie. Namens Sjan en Willem willen we iedereen bedanken voor de vele prachtige momenten.



Verder nog even dit:

Vergeet niet dat:

- jullie op de heenreis allemaal voorin hebben gezeten tijdens het “sollicitatiegesprek”;
- we op de heen en terugreis heel vaak een bak of zak snoep rond hebben laten gaan;
- de bus op de terugreis ineens erg begon te stinken;
- als **Willem** chauffeur was we altijd file hadden;
- we in Luik stilstonden naast een bus vol mooie meiden;
- **Sjan** bijna iedere keer ruzie had met de tol-poorten;
- we heel vaak zijn gestopt zodat **Danny** foto's kon maken van koeien;
- **Jurre** een echte doorzetter is en vol zit met humor, zelfs toer hij werd gestoken door een wesp;
- onze telefoon regelmatig begon te piepen omdat **Mike** ineens weer leuke foto's appte waarna hij hard moest lachen,
- **David** 's nachts de begeleiding belde om te zeggen dat het regende, waar we nog vaak om hebben moeten lachen;
- **Hester** regelmatig op de grond lag van het lachen en erg graag woordgrappen maakt;
- **Jolanda** een echte doorzetter is die tijdens de canyoning op de schouders van Jesse mocht klimmen;
- **Tjeerd Jan** een fitte kerel is die graag een biertje lust maar ook de lege kratten goed op kan stapelen;
- **WE EEN SUPER TOFFE VAKANTIE HEBBEN GEHAD!!**